

Kerst 2020

Het verhaal dat de komende weken centraal staat is gebaseerd op het boek Een piepklein kerstfeest van Max Lucado. In dit verhaal gaan twee muizen op zoek naar een koning die in hun stad zou zijn. Maar zou die koning wel om twee kleine muizen geven?

Advent

Iedere maandag vanaf 30 november zullen we met de hele school in de aula de week starten en een kaarsje aansteken van de adventskrans.

8 december

Kerstknutselmiddag.

Door de hele school wordt in alle klassen geknutseld voor kerst.

14/15/16 december

Kerststukjes maken en wegbrengen.

Er wordt per groep één gezamenlijk kerststuk gemaakt dat weggebracht zal worden naar mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het is de bedoeling dat alle kinderen iets meenemen voor dit kerststukje. De leerkrachten zullen dit nog bespreken in de groepen. Als u groen (takjes) heeft voor de kerststukjes, wilt u dit dan mailen naar jeanette.vuur@blosse.nl ?



18 december

kerstontbijt

Om half negen worden de kinderen op school verwacht voor een sfeervol en heerlijk kerstontbijt. In de groepen wordt vooraf besproken wat de wensen zijn voor het ontbijt wat betreft eten en drinken. Die wensen worden op een lijst gezet. Het is de bedoeling dat ieder kind iets zal bijdragen aan het ontbijt. De leerkrachten zullen per groep communiceren wat ieder kind meebrengt voor het ontbijt. volgens de richtlijnen mogen de kinderen iets meenemen wat door niet teveel mensenhanden is aangeraakt. Wilt u alles verpakt aan uw kind meegeven, denk bijvoorbeeld aan een pak hagelslag, een pot pindakaas, een pak met plastic schaaltes of een pak jus d'orange. Donderdag 17 december mogen de kinderen hun bijdrage voor het ontbijt mee naar school nemen. Ook nemen de kinderen die dag een bord, bestek en beker (alles voorzien van naam!) in een plastic tas (ook voorzien van naam!) mee naar school, zodat donderdag de tafels alvast gedekt kunnen worden.

Het eten dat vers of warm mee naar school genomen moet worden kunt u vrijdagochtend aan uw kind meegeven.

Kerstviering.

Na het ontbijt gaan wij naar de kerk voor een kerstviering. Hier zullen we zien hoe het verhaal Een piepklein kerstfeest afloopt en zullen we een aantal kerstliedjes zingen. Ook steken we alvast het vierde kaarsje van de adventskrans aan.

Om kwart voor twaalf komen alle kinderen naar buiten om op het plein gezamenlijk een kerstlied te zingen en vervolgens begint voor iedereen de kerstvakantie!

Groeten van de kerstcommissie,
Antoinet & Jeanette